

Båltale 2022

Midsommer i Danmark, vi fejrer det over hele landet med bål, taler, sang, grillpølser og godt humør, det er sådan vi kan li' det her til lands.

Når vejret så er som i aften, med sol stille vejr og en temperatur man kan holde ud, så bliver det ikke meget bedre, slet ikke når man tænker på, at det er tre år siden vi sidst stod her samlet om bålet.

I år kan vi måske tænke på Corona, som heksen vi brænder på bålet, det ville være dejligt om vi kunne sende den til Bloksbjerg.

At stå her sammen med naboer, venner og familie, kan vi vist alle sammen godt lí. Det at stå sammen, har faktisk også været kendetegnet for vores lille by, som ikke længere er så lille, ca. 4400 indbyggere det er vist ikke længere en landsby.

Men før stationen kom til Havdrup, som faktisk hed Ulvemose huse, var her kun nogle gårde og få huse.

Uden for byen lå- og ligger Risbyholm, som vi kan takke for mere end de fleste aner, ikke kun fordi de har slået græsset til bålet her i aften.

Men mon der er mange der ved, at det faktisk er Risbyholm, eller som det hed i 1870 Benzonseje, der kan tage æren for at Havdrup er en stationsby, med det opland der følger med.

Det var nemlig godsejer P. A. Herbert der fik stationen placeret netop her. Et godt eksempel på, at når man vil noget i Havdrup, og hjælper hinanden, så bliver det gjort.

Med Jernbanens komme, voksede Havdrup støt og roligt, med Andelsbageri, Brugsforening og ikke mindst en borgerforening. Borgerforeningen var dengang som nu drevet af frivillige ildsjæle, der ville det bedste for byen og for udviklingen af samme.

Borgerforeningen var initiativtagere til mange gode tiltag, som forbedrede forholdene for byens indbyggere.

Det betød at man fik Vandværk, Apotek og tilladelse til at opstille 14 gadelamper, man havde nu kun råd til 10 lamper, gamle olielamper som kom fra Tåstrup. I 1908 var der nemlig ikke elektricitet i Havdrup endnu, men arbejdet på at få elektricitet til byen var der selvfølgelig også frivillige der arbejdede for.

Havdrup udvikledes også til en industriby, med forskellige virksomheder som driftige mænd og kvinder stod for.

Virksomheder betød arbejdere, arbejdere som ville have ordentlige arbejdsforhold, som heller ikke dengang var en selvfølge, derfor dannedes der arbejderforeninger og fagforeninger, igen af frivillige ildsjæle, som for manges vedkommende satte deres egne job på spil, da det ikke altid var velset, med organisering af arbejderne.

I et bysamfund som Havdrup, hvor omegnens folk kom for at handle og arbejde, blev der også brug for en brandsprøjte.

Sognekommunen bevilgede 550 kroner over tre år, men det var der frivillige sørgede for at bygge sprøjtehuset og være brandmænd.

Borgerforeningen eksisterede i mange år og i 1939, var det borgerforeningen som tog initiativ til at der opsattes navneskilte - på alle byens 10 veje.

Dette var blot begyndelsen, på den store indsats der gennem årene har været gjort af frivillige i Havdrup. Vi fik losseplads, kloakering, forsamlingshus og ikke mindst en idrætshal, selvfølgelig på initiativ af frivillige ildsjæle og foreninger.

I dag kan det virke underligt, at det ikke var kommunen, Regionen eller staten der stod for udviklingen af Havdrup, men det var en helt anden tid, længe før velfærdssamfundet, som vi kender det i dag.

Vi har i dag stadig en masse foreninger i Havdrup, hvor frivillige gør et kæmpe arbejde, for en masse mennesker i byen.

Tænk på, at uden foreninger og frivillige, havde vi ikke den årlige juletræsfest for børnene, der var ikke bål her i bakkerne i aften, intet Halloween arrangement, ingen fodbold, badminton, Petanque eller en masse andet som frivillige arrangerer.

Det er også frivillige, der hjælper flygtningene fra Ukraine med at føle sig hjemme, i barakkerne ved hallen. Jeg kan med glæde se at mange ukrainere er kommet her i aften, I skal være så velkomne.

Mit budskab til Havdrup i aften kunne være, at vi skal huske på, når vi bakker op og hjælper hinanden - også på tværs af foreningerne, kan vi få det meste til at ske, men selvfølgelig kræver det nogle ildsjæle, som vi heldigvis har mange af i Havdrup.

Jeg vil slutte af med at opfordre alle tilstedeværende til at give en stor hånd til alle frivillige i Havdrup - i aften specielt til jer fra Borgerforeningen som har arrangeret det hele.

Rigtig god Sankthansaften.